

“Los de problemen altijd op voor het slapengaan”

ROESELARE ◊ Gust Boudrez en Trees Vanwalleghem zijn ondertussen meer dan 45 jaar getrouwd en nog altijd erg gelukkig met elkaar. “De verliefdheid van de eerste dag is er niet meer, maar we genieten nog elke dag van elkaars gezelschap”, vertelt Gust. Valentijn is voor hen overigens een driedubbele feestdag. Steven, hun zoon, kwam op 14 februari ter wereld en ook Pieter Deroo, die getrouwd is met dochter Lien, verjaart op die dag. “Al zal er dit jaar weinig ruimte zijn voor romantiek, we hebben een familiefeest met meer dan 60 man”, klinkt het lachend.

DOOR THOMAS DUBOIS

Gust Boudrez en Trees Vanwalleghem kennen we vooral vanuit hun sociale ingesteldheid. Gust zet zich in voor tal van projecten van de Damiaanactie in de provincie en Trees is een van de gezichten van het Mannahuis. Hij was de jongste in een gezin van vier kinderen en kwam tijdens de oorlog ter wereld, zij groeide op in Schiervelde als derde van zeven kinderen. De twee wonen op vandaag nog steeds op de Schierveldewijk.

Het had niet veel gescheeld of de twee hadden elkaar nooit leren kennen, of toch zeker niet zoals het uiteindelijk gegaan is. “We hebben elkaar voor het eerst ontmoet op het bal van de Volksunie op 14 oktober 1967. Ik was nochtans allesbehalve een danser, ik zat liever met mijn neus tussen de boeken, maar om de een of andere reden wou ik naar dat bal. Ook al hadden mijn maten aanvankelijk geen zin en mochten we ook niet gaan, het was uiteindelijk dankzij pater Santens dat we de toestemming kregen”, vertelt Gust.

TOMBOLA

“Hetzelfde geldt bij mij”, lacht Trees. “Ik was eerst van plan om naar het bal van de grote gezinnen te gaan, maar kon om de een of andere reden mijn broer over-

tuigen om naar het bal van de Volksunie te gaan. Al kwam er van dansen niet veel in huis, gezien ik maar tot 12 uur mocht blijven.”

“Ja, en Mik Babylon die bleef maar verder speeche en dan was er nog de tombola. Ik had al snel door dat ik mijn slag moest slaan voordat het te laat was. Ik zag Trees zitten, letterlijk en figuurlijk, en besloot om mijn stoute schoenen aan te trekken en met haar te beginnen babbelen. We hebben er niet gedanst, maar liepen er wel de liefde van ons leven tegen het lijf. Nog maar eens het teken dat toeval niet bestaat, de rode draad in ons leven.”

De eerste date vond de zondag daarop plaats. “Ik pikte haar op na haar werk en we trokken naar... de avondmis in de Sint-Michielskerk, qua eerste date kan dat natuurlijk wel tellen”, gaat Gust verder. “Het klikte vrij snel tussen ons, we hadden beiden door dat we het goed met elkaar meenden. Nochtans kenden we elkaar niet vooraf, ook al hadden we nog een jaar in Kortrijk gezeten op hetzelfde moment.”

TOESTEMMING

Anderhalf jaar later trouwden de twee, meer bepaald op 19 april 1969. “Dat was hét jaar. Eddy Merckx won de Ronde van Frankrijk, er was de vlucht van de Concorde én de eerste mens op de



Gust en Trees, na al die jaren nog steeds gelukkig: “Ik bewonder Trees”, aldus Gust. (Foto SB)

maan, dus paste onze trouw daar wel een beetje in. Ik heb het toen eigenlijk wel niet officieel gevraagd. Ik vroeg de toestemming aan haar ouders of we mochten trouwen, waarop ik van *contentement* direct naar het telefoonhokje op de Grote Markt liep om Trees te vertellen dat we mochten trouwen en zo geschiedde.”

“Tijdens dat bal hebben we geen moment gedanst, maar we leerden wel elkaar kennen”

“Uiteindelijk heb ik haar voor onze veertigste huwelijksverjaardag wel nog eens officieel gevraagd, omdat het nooit eerder gebeurd was. Op weekend in de Ardennen voor de ogen van het hele gezin.”

“Een jaar later had de natuur al haar werk gedaan en kregen we Hilde, uiteindelijk zouden we vier kinderen krijgen: Hilde, Trui, Steven en Lien, die de jongste is. Ze werd twaalf jaar na Steven geboren. Ik wilde graag een vierde kindje en dus kwam zij er op het moment dat de rest al een stuk ouder was. Maar dat zorgde ervoor dat ik alles veel bewuster kon ervaren, ik kon er meer genieten doordat de andere kinderen al een stuk ouder waren en er dus minder zorg bij kwam kijken. Ondertussen hebben we ook al zeven kleinkinderen”, vertelt Trees trots. Valentijn is een speciale dag voor

hen. “Niet alleen omdat het dan het feest van de verliefden is, maar ook omdat Steven op 14 februari geboren is, net zoals Pieter Deroo, onze schoonzoon die met Lien getrouwd is. Het is dus driedubbel feest die dag. Al zal er van romantiek niet veel in huis komen komende zondag, we hebben een feest met de familie Vanwalleghem. We proberen Valentijn toch ieder jaar te vieren. Gust brengt dan eens een boeketje bloemen mee of we gaan iets eten, meer hoeft dat niet te zijn. Of Gust romanticus is? Ik zou hem eerder praktisch romantisch noemen. Hij is erg attent en gedienstig, dat is ook erg belangrijk.”

BEWONDERING

“We zijn nog altijd erg gelukkig met elkaar. De verliefdheid is natuurlijk helemaal anders, maar die heeft bij mij nu plaats gemaakt voor bewondering. Ik kijk op naar haar, voor de manier waarop ze altijd klaar staat om de mensen te helpen”, aldus Gust. “We doen eigenlijk te weinig samen, maar als we samen op pad zijn, dan maken we wel tijd voor elkaar. We gaan graag goed eten, wandelen of op reis, waar niemand ons kent. Dan wil ik alle kathedralen in de omgeving zien en volgt Trees met plezier, ook al is zij meer iemand van de rust en de bergen. Dan maken we daar ook tijd voor, het is sowieso geven en nemen in een relatie.”

“Een geheim om zo lang gelukkig samen te zijn, hebben we niet. Maar mijn moeder zei wel altijd dat als je een probleem hebt, dat je dat altijd moet oplossen nog

voor je slapen gaat. Als je ze niet oplost of verdringt, dan stapelen ze zich uiteindelijk op en dat is nooit goed. En af en toe eens een attentie of een complimentje is natuurlijk ook plezant”, besluit Trees lachend.

BIO

Gust Boudrez

PRIVÉ

Gust Boudrez (72) is getrouwd met Trees Vanwalleghem (68), met Hilde, Trui, Steven en Lien hebben ze vier kinderen, er zijn ook al zeven kleinkinderen.

LOOPBAAN

Hij was jarenlang actief in de informatica, eerste bij de Bank van Roeselare en de laatste zeven jaren van zijn loopbaan bij Kredietbank in Brussel. Trees was kinderverzorgster tot aan de geboorte van hun tweede kindje, daarna ging al de aandacht naar het gezin.

VRIJE TIJD

Gust is de man achter de Damiaanactie, hij doet daar de ondersteuning voor heel West-Vlaanderen. Trees gaat een keer per week helpen in het Mannahuis en engageert zich eens per week voor palliatieve verzorging, ze heeft ook erg groene vingers en kan zich zo volop uitleven in de tuin.



Trees en Gust op 19 april 1969, hun trouwdag. (Foto SB)