



Beste oud-leerlingen,

Wij wensen u en uw familie het allerbeste voor het nieuwe jaar, een jaar in goede gezondheid en zonder zorgen.

Dit jaar organiseert de Oud-leerlingenbond een aantal nieuwe evenementen, meer nieuws in een volgende nieuwsbrief.

*Wim Goderis, voorzitter*

**Inhoud :**

1. Bart Geryl verlaat het college...
2. Terugkomdagen
3. Oud-leerlingen in de kijker
4. Terug in de tijd (met unieke foto's) Wereldoorlog I ...
5. In memoriam

**1. E.H. Bart Geryl verlaat het college...**



Na dertien jaar als pastor en leraar heeft Bart Geryl het Klein Seminarie verlaten om pastoor te worden in Harelbeke. Bart zag het levenslicht in Oostende in 1975. Na het middelbaar in het college van Oostende ging hij naar het Grootseminarie in Brugge. Hij werd in Bredene priester gewijd op 2 juni 2000. Daarna studeerde hij nog theologie in Rome.

Bart was ook zeer actief voor de Pater Lievensmissie met o.m. de tweejaarlijkse inleefreis naar Ranchi (India). Hij was ook postulator van de zaligverklaring van Paters Lievens waarvoor het dossier eind vorig jaar werd overgemaakt aan Rome.

Voor onze Oud-leerlingenbond was Bart ook altijd paraat op onze terugkomdag van 11 november. Hij verzorgde er, samen met andere priesters-oud-leerlingen de misviering.

Wij wensen Bart het allerbeste met zijn nieuwe functie in Harelbeke.

## 2. Onze terugkomdagen voor oud-leerlingen

Op **11 november** organiseerde de Oud-leerlingenbond naar jaarlijkse gewoonte een terugkomdag. De volledige fotoreportage vindt u op onze website.

Op **14 november** werden de oud-leerlingen uitgenodigd die het Klein Seminarie de **laatste negen** jaar hebben verlaten voor een leuke "avond". Een korte fotoreportage vindt u op onze website.

## 3. Oud-leerlingen in de kijker



**Jan Tanghe**, uitgangsjaar 1956 Latijn-Grieks, woont al sinds 1963 in Minnesota (USA). Hij is afkomstig van Hoogdele. Hij werd er geboren in 1937 en heeft dus ook de tweede Wereldoorlog meegemaakt als jonge knaap.

Na het college studeerde hij in Leuven geneeskunde. In 1963 vertrok hij naar Amerika voor verdere opleiding. Hij was er toen assistent inwendige geneeskunde en gastro-enterologie aan de universiteit van Minnesota. In 1968 werd hij opgeroepen voor zijn legerdienst bij het Amerikaanse leger. Na zijn legerdienst startte hij een privépraktijk, verbonden aan drie hospitalen in Minneapolis.

In 1966 huwde hij met Mary, eveneens internist. Jan werkte er altijd samen met zijn vrouw en ze deelden ook de patiënten. Samen kregen ze zes zonen : twee wonen in Minnesota, één in Californië, een andere in New-York en een laatste in Londen (UK).

In 2014, na vijftig drukke jaren als geneesheer, ging Jan met pensioen, weliswaar met gemengde gevoelens.

Dit jaar vieren Jan en Mary hun gouden huwelijksjubileum. Wij wensen hen, vanuit Roeselare, het allerbeste voor een welverdiend pensioen... en als ze even tijd hebben, welkom op onze terugkomdag in het college op 11 november 2016. Na zestig jaar zou Jan wel nog zijn weg vinden in het Klein Seminarie, maar de "cirque" en het "torentje" zijn helaas verdwenen. (Foto : Jan Tanghe)



**Henk Corneillie**, uitgangsjaar 1990 Latijn-Wetenschappen, geboren te Roeselare op 22 juli 1972, ging na het college naar Gent om daar voor burgerlijk ingenieur te studeren, gevolgd door een jaar aan de Vlerick Business School. Hij startte zijn beroeps carrière bij Unilin (Vloerbekleding) waar hij productiemanager werd voor Frankrijk. Daarna werkte hij eerst nog voor Balta (tapijt), de Masureel Groep (veredeling van textiel) en Milcobel (melkcoöperatie) als interim-manager.

In 2015 werd zijn droom, een eigen zaak leiden, werkelijkheid door de overname van Delaere Engineering, een nichespeler in de wereld van weegbruggen en afvulinstallaties voor bulkgoederen, goed voor een omzet van 7.5 miljoen euro.

Henk is gehuwd en heeft één dochter.

Zijn broer Hans, uitgangsjaar 1992 Economische, is zelfstandig kantoorhouder van de BeoBank te Roeselare en Wevelgem.

(Foto : Trends)



**Aernout Luttun**, uitgangsjaar 1991 Latijn-Grieks, werd geboren te Roeselare op 26 mei 1973. Na het college studeerde hij in Kortrijk en Leuven af als apotheker. Daarna volgden nog zes jaar aan de Katholieke Universiteit Leuven met een PhD (doktoraat) als resultaat. In 2003 vertrok Aernout voor drie jaar naar Minnesota, USA, om postdoctoraal onderzoek te doen bij professor Catherine Verfaillie, wereldvermaarde experte in stamcelonderzoek.

In 2006 keerde Aernout terug naar de universiteit in Leuven om zijn eerder opgedane kennis i.v.m stamcel-biologie verder uit te breiden in het gebied van bloed- en lymfevaten. In Leuven startte hij een eigen onderzoeksprogramma in verband met "endothelial differentiation from stem cells, vrij vertaald "differentiatie van endotheelcellen uitgaande van stamcellen". Voor zijn onderzoek ontving Aernout vorig jaar een prestigieuze prijs van de AstraZeneca Foundation en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).

Zijn onderzoeksresultaten verschenen in de gespecialiseerde pers waaronder de tijdschriften "Nature Medicine", "Journal of Clinical Investigation", "Blood" en "Circulation".

Sedert 2009 is Aernout professor aan de Faculteit Geneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven.

Hij is gehuwd en verwacht binnenkort een kindje. Hij woont in Houwaart (nabij Leuven).

---

#### 4. Terug in de tijd...uit ons archief (met unieke foto's) W.O. I (deel 1)

Het Klein Seminarie heeft veel geleden onder de Eerste Wereldoorlog. Het begon allemaal op **1 augustus 1914** toen de eerste treinen vertrokken vanuit Roeselare, richting Luik. Onder de vele gemobiliseerden waren er ook vier priesters en enkele onderwijzers van het college. Twee dagen later was de plechtige prijsuitdeling gepland maar ze werd door de superior afgelast en alle leerlingen werden naar huis gestuurd.

Op **19 oktober 1914** werd het Duitse leger in Roeselare zwaar onder vuur genomen. De bezettingsmacht dacht dat inwoners hadden deelgenomen aan die vurgevechten, waarna de Duitsers zwaar tekeer gingen tegen de lokale bevolking met plunderingen en brandstichtingen tot gevolg. Die dag is in Roeselare beter bekend als "schuwe maandag".

Het Klein Seminarie werd toen in beslag genomen en zou tot het einde van de oorlog dienst doen als Kriegslazarett voor Duitse soldaten. Daar werkte toen ook een zeker Martha Cnockaert als verpleegster én spionne voor de geallieerden. (Haar ouders waren toen de uitbaters van het café op de markt "In het kroontje").

In januari 1915 werden de lessen hervat voor de externen alleen. Een lesdag duurde toen hoogstens een paar uren maar de leerlingen kregen wel veel huiswerk mee.

Een maand later werden vier leraren gearresteerd op verdenking van spionage. Na hun vrijlating besloot de toenmalige superior dat de lessen onmogelijk konden doorgaan in de bezette lokalen.

In mei 1915 begon een grootscheepse verhuizing van boeken, studiemateriaal, tafels en stoelen en archieven naar vooral burgerhuizen, leegstaande panden en zalen over de hele stad verspreid.

De lessen werden vanaf toen georganiseerd in ondermeer de sacristie van de St.-Michielskerk en in werkhuisen van de plaatselijke middenstand, zoals ondermeer Duyvewaerd-Van Biervliet, Hilaire Denys, Veranneman-Veys, Jules Demeester, bankier Willems, Denys-Carbonez, Albert Denys-Coussement, Oscar Boeckert of -zoals op onderstaande foto te zien is- in de schrijnwerkerij van het bouwbedrijf **Coussée** in de Beversesteenweg. (op de foto de toenmalige klassen derde en vierde Latijnse).



(Foto : Erfgoedbank Midwest)

Tijdens de nacht van **21 op 22 juli 1917** vonden er zware bombardementen plaats op de stad Roeselare. Heel wat gebouwen werden gebombardeerd door de geallieerden met brisant- en brandbommen.

Zowel de broederschool, het arsenaal (= brandweerkazerne), de gasfabriek als het Klein Seminarie werden voor een deel in puin gelegd. De schade aan het college was enorm.

Bij wonder bleef de kerk grotendeels gevrijwaard, maar de aanpalende studiezaal en slaapzaal werden volledig verwoest.



*(foto : Erfgoed Klein Seminarie - Marnik Phlypo)*

Volgens betrouwbare bronnen hadden de Duitse officieren, die het College hadden bezet, ook de ruime wijnkelder van de priesters in beslag genomen. Over hoeveel flessen het ging is niet bekend maar dat er zeker goede wijn bij was is zeker. Ter informatie : na de oorlog werd de wijnkelder niet opnieuw aangevuld (?)

Tijdens de oorlog lieten vele oud-leerlingen van het Klein Seminarie het leven voor het vaderland.

Hieronder - in exclusiviteit - een bidprentje met de namen van onze gesneuvelde oud-leerlingen, waaronder E.H. Marcel Bulcke. Marcel, uitgangsjaar 1905 Latijn-Grieks, werd priester gewijd in 1913. Bij het uitbreken van de oorlog werd hij gemobiliseerd als priester-brancardier en ingelijfd bij de ambulancecolonne van de 1ste legerdivisie. In november 1914 werd hij aangeduid als aalmoezenier bij het 3de linieregiment.

Marcel was een vaste medewerker van "het Poperinghenaartje", één van de eerste frontblaadjes. Hij sneuvelde op 29 september 1918 bij het eindoffensief.

Henri Sinnesael, de oom van gewezen tekenleraar Luc Sinnesael, sneuvelde als sergeant-grenadier op 17 april 1915.

Firmin Deprez, uitgangsjaar 1909 en geboren in 1890 sneuvelde op 21 mei 1916 aan het front. Hij was één van de Vlaamse leiders aan het front. (een boek over Firmin ISBN 90 5364 036 3 van Marcel Vanslembrouck)

Daniel Verkain, geboren in Wingene op 28 augustus 1891 (uitgangsjaar 1910) overleden op 9 oktober 1918 ten gevolge van opgelopen verwondingen.

Georges Callebert is overleden als gevolg van schotwonden op 25 mei 1919 en werd begraven op de militaire begraafplaats van De Panne.

Paul Monthaye, geboren op 8 juli 1897, was nog leerling toen hij werd gemobiliseerd. Hij sneuvelde op 11 november 1917 en werd begraven in Steenkerke.

Camiel Victor Cneut, geboren te Staden op 18 juli 1898 was soldaat van de speciale lichte 1916 en deed dienst bij het zevende linie. Hij sneuvelde te Moorslede op 29 september 1918.

Maurits Chau, geboren te Roeselare op 22 december 1893, is gesneuveld op 30 september 1916 in Stuivekenskerke.

Van de andere gesneuvelde oud-leerlingen konden wij geen gegevens terugvinden.

*(Bidprentje ontvangen van Jurgen Sinnesael - op 17 april 2015 werd een herdenking georganiseerd, 100 jaar na het overlijden van Henri)*



## 5. in memoriam... zij die ons hebben verlaten

### Met spijt hebben wij afscheid genomen van volgende oud-leerlingen :

- Maurits Basyn, uitgangsjaar 1939 Economische, geboren te Veurne op 8 augustus 1920 en er overleden op 14 augustus 2015. Maurits was oudstrijder 1940-1944.
- André Dewulf, uitgangsjaar 1951 Latijn-Grieks, geboren te Langemark op 15 augustus 1932 en overleden in Lanaken 14 juni 2015. André was kinderarts in Rekem (Limburg)
- E.H. Frans Vereecke, uitgangsjaar 1947 Latijn-Grieks, geboren in Oostnieuwkerke op 6 april 1928 en thuis in Loppem overleden op 1 september 2015. Frans was o.m. subregent in het Klein Seminarie van 1953 tot 1960. Nadien was hij ook medepastoor in Passendale en Sint-Andries, Pastoor in Wingene en Loppem en sinds 1996 aalmoezenier in het WCZ Maartenshove in Loppem.
- Paul Delafontaine, uitgangsjaar 1941 Latijn-Grieks, geboren te Roeselare op 23 mei 1922 en overleden in De Panne op 6 augustus 2015. Paul was ere-advocaat fiscale zaken en woonde jarenlang in Kuurne.
- Marcel Devriendt, uitgangsjaar 1962 Latijn-Grieks, geboren te Knokke op 11 februari 1944 en overleden in Monaco op 17 augustus 2015. Marcel was hoofdinspecteur basisonderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel.
- Willy Dhaenens, uitgangsjaar 1957 Economische, geboren te Roeselare op 31 oktober 1938 en overleden in Izegem op 23 november 2015
- Gery Vandenbussche, uitgangsjaar 1957 Wetenschappelijk A, geboren te Roeselare op 15 maart 1937 en overleden te Kortrijk op 11 november 2015. Gery was oud-docent aan het Sint-Thomasinstituut te Brussel en Hantal te Kortrijk.
- Wilfried Vanlooce, uitgangsjaar 1954 Economische, geboren te Rumbekke op 10 februari 1933 en overleden te Roeselare op 4 november 2015. Wilfried was o.m. lid van de Koninklijke Toeristenbond



Trekvogels.

- Marcel Claus, uitgangsjaar 1941 Latijn-Grieks, geboren in Hooglede op 25 januari 1923 en overleden in Brugge op 24 oktober 2015.
- André Lefevere, uitgangsjaar 1943 Economische, geboren te Roeselare op 26 december 1924 en er overleden op 2 december 2015
- E.H. Guido Van Canneyt, uitgangsjaar 1946 Latijn-Grieks, geboren in Ardoorie op 1 september 1927 en overleden in Oostende op 3 december 2015. Was jarenlang priester-leraar aan het O.L.-Vrouwecollege in Oostende.
- Jan Hessels, uitgangsjaar 1966 Latijn-Grieks, geboren te Roeselare op 27 april 1947 en er overleden op 9 november 2015. Jan was jarenlang kinesist in Roeselare.
- Joseph Verduyn, uitgangsjaar 1961 Latijn-Grieks, geboren te Roeselare op 25 maart 1942 en er overleden op 31 december 2015. Joseph was licentiaat Lichamelijke Opvoeding en Kinesithérapie, verbonden aan het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist in Zelzate.
- E.H. Gustave Hanssens, scheutist, uitgangsjaar 1953 Latijn-Grieks, geboren te Lendeledede op 14 september 1933 en overleden te Torhout op 12 december 2015. Gustave werd priester gewijd op 2 augustus 1959. Tot 1974 was hij missionaris in de Kasai (Congo). Hij was vanaf 1979 tot 1992 medepastoor van de H. Hartparochie te Roeselare. Hij verbleef al geruime tijd in Het Huis van Scheut in Torhout.
- Robert Hanssens, uitgangsjaar 1951 M, geboren te Gullegem op 10 juni 1932 en thuis, te Rumbeke, overleden op 2 januari 2016. Robert was van opleiding ingenieur.
- Hendrik Verstraete, uitgangsjaar 1970 Wetenschappelijke B, is in Pittem overleden op 16 december 2015. Hendrik was huisarts en gewezen dokter van de brandweer Pittem.
- Herman Wydhooge, uitgangsjaar 1968 Wetenschappelijke B, geboren op 9 juni 1950, is in Gits overleden op 28 december 2015. Herman was zelfstandig consultant in ondernemingen - competentie management.
- Frans Vandaele, uitgangsjaar 1948 Economische, geboren te Beveren op 3 mei 1929 en thuis onverwacht overleden op 21 december 2015.

***Eindredactie : Jos Depondt, secretaris***

**Onze volgende nieuwsbrief rond Pasen. Heeft u ook een voorstel voor onze nieuwsbrief? Aarzel niet en stuur ons een berichtje.**