



# eertijds

## Berichtenblad

35<sup>e</sup> jaargang – nummer 1 – maart 2003  
driemaandelijks tijdschrift van de oud-leerlingenbond  
**KLEIN SEMINARIE - ROESELARE**

V.U.  
Afgiftekantoor

Raf Parent, Zilvermolenstraat 29, 8800 ROESELARE  
8800 Roeselare 1



## Beste Oud-leerling

Als trouwe lezer van Eertijds ontvangt U vandaag het eerste nummer van ons tijdschrift in de vorm van het eerste berichtenblad dit jaar.

Dit berichtenblad staat volledig in het teken van de Jubileumviering '**20 jaar Amaat Vynckefonds**', dat zijn hoogtepunt kent met de multimedia-ervaring 'Lijden... een verhaal van alle tijden' op zaterdag 29 maart.

Niemand zal aan de inhoud van de titel twifelen. Lijden is nu eenmaal een gegeven waar iedereen, is het nu vroeg of laat, mee geconfronteerd wordt.

En toch is er lijden en lijden. De hedendaagse westerse mens lijdt onder de druk van consumptie, stress, afgunst en de drang naar almaar meer en beter. En dit terwijl de rest van de wereldbevolking, jammer maar helaas het overgrote deel, lijdt onder armoede, ziektes, hongersnood en het constante gevaar van oorlog.

Noord en zuid staan nog altijd tegenover elkaar. Acties, oproepen van solidariteit en grote wereldconferenties ten spijt.

Een hopeloze situatie zouden sommigen denken. Doch dan vergeten ze dat er nog altijd mensen zijn die er zich blijven voor inzetten. Met de wetenschap dat ieder project, hoe klein het ook moge zijn, een steentje bijdraagt aan een betere wereld.

Ook voor onze oudleerlingenbond is en blijft het werk van onze missionarissen een bijzonder doel.

Daarom zijn wij met onze vereniging verheugd te mogen samenwerken aan dit project.

Door cultuur te brengen voor onder meer oud-leerlingen steunen we onze missiewerkers en ontwikkelingssamenwerkers.

Moge dit onze bijdrage zijn aan een duurzame maatschappij.

Manu De Meester  
*Voorzitter oud-leerlingenbond*

**HET AMAAT VYNCKE-FONDS:  
20 jaar lang  
halsstarrig blijven geloven in een betere wereld**

*Het Amaat Vynckefonds: de jarige telg uit de Klein Seminariefamilie en dé link tussen 't college van Roeselare en de netwerken voor een beter geslaagde wereld.*

Met zijn grote inzet, enthousiasme en gedrevenheid komt voorzitter Aimé Vermeersch in het feestjaar 2002-2003, samen met zijn leden van het Amaat Vynckefonds, naar leerlingen, oudleerlingen, vrienden en het brede publiek om hen weer te vertellen over zijn passie: bouwen aan rechtvaardiger levensomstandigheden waar mensen het onterecht hard te verduren krijgen.

Amaat Vyncke, naar wie de vereniging is genoemd, was leerling in het College en werd pauselijk zoeaaf. Na zijn vrijwilligerstijd in Rome kwam hij terug om, na zijn priestertaak in Dudzele, als Witte Pater naar Afrika te vertrekken (1880).

Het Amaat Vynckecomité werd opgericht naar aanleiding van de publicatie in 1974, van het boek "Ratte Vyncke" onder impuls van auteur Lode Monbaliu samen met enkele oud-leerlingen, met als doel het werk te promoten en te verkopen en de opbrengst over te maken naar projecten van oud-leerlingen-missionarissen.

In zijn collegetijd als priesterleraar en subregent was Lode Monbaliu al langer de spreekbuis voor missie via zijn "missieclub". Samen met de grote groep leerlingen organiseerde hij er jarenlang zijn grootse missietombola om fondsen bijeen te krijgen voor projecten.

Voorzitter A. Vermeersch over de verkoop van het boek: *"De verkoop werd een reuzesucces dankzij het werk van oud-leerlingen en hun echtgenotes die duizenden adressen aanschreven met een folder. Vooral oud-leerling en onderdirecteur Hans Decroos en zijn echtgenote maakten zich hier bijzonder verdienstelijk. De winst uit de verkoop, aangevuld met giften van oud-leerlingen EN de opbrengst van Lode Monbaliu's tweede boek "Amaat Vyncke, zouavenbrieven", werd goed belegd en beheerd."*

In 1982 werd de VZW Amaat Vynckefonds gesticht in de schoot van de oud-leerlingenbond. (In dat jaar werd 175 jaar Klein Seminarie gevierd en werd het beeld van Amaat Vyncke gerealiseerd en onthuld.)

De verbondenheid met de school was ook hier duidelijk terug te vinden in de samenstelling van de ledenvergadering. Bij de "stichters" vinden we André Modde, de superior, Hans Decroos, de onderdirecteur, André Deweerdt, de directeur van het Landbouwinstituut en subregent Lode Monbaliu.

Verder de voorzitter van de oud-leerlingenbond Leo Deburghgraeve en de leden: Geert Cosaert, Michiel Debruyne, Frans Denys, Luc Foulon, Freddy Kindt, Aimé Vermeersch en Joris Vermeersch. Van deze groep zijn 5 leden inmiddels overleden en maken 6 leden nog deel uit van de huidige werkgroep.

Het Vynckecomité overhandigde 1.000.000 BEF, liet het beheer ervan volledig over aan het "fonds" en gaf nog als opdracht mee *"een levendige schakel te blijven tussen de oud-leerlingen en hun missionarissen door financiële hulp te schenken uit de jaarlijkse opbrengsten van het bijeengespaard kapitaal"*. (Projecten worden nog steeds gefinancierd uit de opbrengsten van kapitaal en giften.)

Voordien waren er wel vragen voor financiële steun aangekomen bij de oud-leerlingenbond maar de kas liet weinig dergelijke giften toe omdat slechts uitzonderlijk een extraatje werd toegevoegd aan het lidgeld.

Met de opbrengst van een ander boek van Lode Monbaliu, *"Constant Lievens, de ridder van Chota Nagpur"* (802.762 BEF!) en de gedenkbordenverkoop (175 jaar college - 76.500 BEF), groeide het kapitaal van het fonds al tot 1.977.684 Bef in '84. (De intrest op het kapitaal over 1983 bedroeg nog 137.778 Bef!!)

Met veel luister werd op zaterdag 21 maart 1987 het eerste lustrum gevierd met prominenten als Minister Leo Tindemans, die een opgemerkte toespraak hield over de relatie tussen China en België, Pater Jeroom Heyndrickx van het China-Europa-instituut, minister Daniël Coens, bisschop Roger Vangheluwe, gouverneur Vanneste en EH Omer Tanghe van Kontinenten. Deze viering bracht 279.958 Bef. op.

In 1994 schonk drukker Cosaert 20 kunstboeken over 'de Belgische Meubelkunst' om te verkopen voor het fonds. In 1995 bedroeg het reservefonds 3.808.858 BEF.

Het kapitaal groeide door de blijvende verkoop van boeken en de giften en als extra inkomst, een deel van de giften bij het priesterjubileum van stichter Lode Monbaliu. Het is steeds zijn wens geweest, met de opbrengsten uit kapitaal en de giften, alle aanvragen op financiële steun voor projecten en giften aan missionarissen bij jubileum, positief te kunnen beantwoorden.

De kapitaalreserve werd bijgevuld met het batig saldo van het werkjaar, na betaling van de steun en de heel beperkte kosten.

Het patrimonium piekte eind '97 op een waarde van 4.306.979 BEF. Binnen de werkgroep wordt al een tijdje gezocht naar een werkwijze om het kapitaal niet langer te laten groeien, projecten beter en/of meer te steunen en toch de werking in de toekomst te garanderen vanuit een werkreserve zolang missionarissen/oud-leerlingen op het terrein actief blijven.

Jarenlang werden naast de aangevraagde steun voor projecten ook studiebeurzen voor seminaristen betaald en een gift van 10.000 BEF aan elke jubilerende missionaris. Heel attente ministerie-medewerkers merkten tijdens een recente nauwgezette doorlichting van de administratie op, dat gelden werden overgemaakt naar projecten die geen verband hebben met duurzame ontwikkelingshulp en/of in landen die niet als noodbehoevend worden beschouwd (bv. Japan). Het comité heeft zich naar hun instructies gevoegd, de statuten aangepast en zo weer een vergunning voor het uitreiken van fiscale attesten bekomen. Het opmaken van het uitgebreid aanvraagdossier bij de ministeries, het onontbeerlijke opvolgen ervan met de vele interventies en het aanbrengen van de vereiste aanpassingen met positief resultaat waren slechts mogelijk door de grote inspanningen van voorzitter A. Vermeersch.

Op 21 september 1991 organiseerde het comité een missiedag met onderwerp 'de kerk in China, vroeger en nu'. Met als deskundige sprekers: Dries Van Coillie en Jerom Hendrickx.

Voor het jubileum van '10 jaar comité' werd gekozen om deze mijlpaal te laten opnemen in de Lievensviering in 't college, een initiatief van Superior Delbeke op donderdag 21 oktober 1993. Van bij de Lievenshoeve in Moorslede vertrok een stoet met studenten-fakkeldragers, die de lijkwagen met de kist met de stoffelijke resten



van Lievens begeleidde, voor een tocht van 6 km naar de kerk van het college. In deze in duisternis gehulde ruimte werd met de fakkels licht en vuur (dat moet branden) de kist met Lievens binnengedragen. Een ingetogen wake maakte veel indruk en werd afgesloten met de 'zending van Pr. Lievens, terug naar zijn mensen' uitgesproken door René Delbeke.

Het is ook al jaren een droom van comit lid Geert Cosaert en de leden, om via een folder en een gerichte mailingcampagne het Amaat Vynckefonds beter bekend te maken bij het brede publiek en om de projecten voor onderwijs, gezondheidszorg en landbouw en co peratieven te promoten.

In de werking van het comit  zitten ook de nauwe banden verweven die voorzitter A. Vermeersch heeft met de Lievensmissie in Ranchi, via de 'Ranchivrienden'. Tal van bezoeken en uitwisselingen intensifieerden deze relatie. De Indi rs blijven telkens hameren op het feit dat wij ons hier onvoldoende realiseren hoe groot de invloed van Lievens is geweest op de ontwikkeling van hun volk en hoeveel mensen hun beter leven aan hem hebben te danken. Zij drongen daarom aan de aanvraag tot zaligverklaring van Pater Lievens in te leiden om de betekenis van deze Moorsledenaar nog sterker tot uiting te brengen.

In een historische vergadering op 19 juni van het millenniumjaar 2000 werd beslist dat de VZW Amaat Vyncke fonds zal optreden als 'petitioner' of 'aanvrager' samen met de oud-leerlingenbond en het Klein Seminarie, voor de 'Veneratio Beatificatio' Pater Lievens. Het bisdom stelde Omer Tanghe aan als postulator en Florent Jonckheere en Frans Herpels als vice-postulatoren. De petitie werd naar Rome gestuurd en ontvankelijk verklaard zodat het proces voor zaligverklaring kan worden verdergezet.

Daarop installeerde bisschop Vangheluwe de leden voor deze behandelende kerkelijke rechtbank in een bijzondere viering in Moorslede op 15 maart 2001. In het voorjaar 2002 overleed Postulator Omer Tanghe. Hij is vervangen door Odiel Denorme.

Jean-Marie De Meester

Extra info op:

[http://www.catho.be/paroisses/DimancheNet/dimanche/DIMGENE14\\_01.PDF](http://www.catho.be/paroisses/DimancheNet/dimanche/DIMGENE14_01.PDF),  
'Père Constant Lievens. Procès en béatification'>

Geraadpleegde bronnen:

Archief Amaat Vyncke-Comité  
Luc Foulon  
[www.google.be](http://www.google.be) 'Constant Lievens'

# Lijden ... een verhaal van alle tijden

De passietijd in woord, beeld en klank



## 20 JAAR AMAAT VYNCKEFONDS JUBILEUMVIERING

Met medewerking van

- Els Vermeersch, Kunsthistorica - Beelden en commentaar
- Dirk Blockeel, Musicus - Orgel en clavecimbel

- Jan Deloof - Voordracht
- Louis Blochx - Videotechniek

**Zaterdag 29 maart 2003 om 20 uur**  
**in de Augustijnerkapel**  
**van het Klein Seminarie, Zuidstraat 27 te Roeselare**  
*(ruime parking)*

### Kaarten

Aantal plaatsen beperkt!

VVK: 10 euro - Deur: 12 euro

te verkrijgen via het secretariaat van het  
KLEIN SEMINARIE, Zuidstraat 27 te Roeselare,

Tel. 051 22 15 24

STANDAARD BOEKHANDEL, Ooststraat 56 te Roeselare,

Tel. 051 20 01 72

BOEKHANDEL HERNIEUWEN, Noordstraat 100

te Roeselare, Tel. 051 20 15 41

Nadien gratis receptie.

Verantwoordelijke uitgever:  
Amaat Vynckefonds en de Missionarissen  
p.c.r. 467-5025451-65,  
de Directie en het Onderwijzend Personeel  
van het Klein Seminarie,  
de Oud-leerlingenbond en het Oudercomité,  
Zuidstraat 27 te Roeselare

## **EIGENTIJDSE MISSIONERING: Een ervaringsverslag**

*De jubileumviering '20 jaar Amaat Vyncke-fonds' wordt ook actief ondersteund door het Oudercomité van het Klein Seminarie.*

*Als Oudercomité hebben wij als bijdrage voor dit themanummer van het 'Eertijds-berichtenblad' gekozen voor het reisverslag van een leerling van het laatste jaar van het Klein Seminarie (dochter van een lid van het oudercomité).*

*Wij vinden dat de getuigenis een heel eigentijdse manier van missionering aantoont, die door het Oudercomité ten volle wordt ondersteund.*

*Denis Moeneclae  
Voorzitter Oudercomité*

\* \* \*

In juli trokken Liesbet Vervaecke, een vriendin uit Roeselare, en ikzelf naar Guatemala voor 5 weken. Daar gingen we een verpleegster en een vroedvrouw helpen: Hanne Dejonckheere uit Roeselare en Eva Verstraete uit Koksijde.

Vorig jaar startten zij daar een project zonder hulp van een andere organisatie: **'Leven in liefde' in Yalanhuitz**, een klein dorpje in de

bergen, waar voordien nog totaal geen medische voorzieningen waren. Ze hebben er een ziekenhuisje laten bouwen en leiden nu mensen op om hun werk verder te zetten als zij er weg zullen zijn. Wij hebben er wat kunnen helpen met consultaties, papieren invullen voor het ministerie, de dozen van de container in orde brengen,...

De mensen die in Yalanhuitz wonen zijn echt nog zeer authentieke Maya's met een eigen taal, kleren en gebruiken. Er is geen elektriciteit, geen luxe en je kan het dorp met de auto niet bereiken. Toch zijn de mensen daar echt gelukkig. Het gemeenschapsleven is er nog sterk aanwezig. Bij de bouw van het ziekenhuisje bijvoorbeeld kwamen alle mannen van het dorp om de beurt helpen. Ze zijn echt uit op vooruitgang en helpen waar ze kunnen.

Het was een ongelooflijke ervaring in een totaal andere wereld, maar de vlam is zeker overgeslagen en we hebben allebei veel bijgeleerd. Wij westerlingen gaan meestal naar zulke landen met de ingesteldheid van aan hen iets bij te leren, maar dat was onze bedoeling niet. Wij zijn blij dat we Hanne en Eva wat hebben geholpen en dat we de cultuur en de godsdienst ook (de mensen zijn daar zeer gelovig) beter hebben leren kennen. Wij hebben van die mensen veel meer geleerd dan dat een westerling ooit aan hen zou kunnen leren.

In september vertrekt er een container naar Yalanhuitz. Er is nog grote nood aan medisch materiaal en aan medicijnen. Gelieve mij te contacteren als die ergens goedkoop te verkrijgen zijn. Dank u!

Barbara Baert  
( tel. 051/24.34.26 )

# **LIJDEN ... EEN VERHAAL VAN ALLE TIJDEN**

**Een multimedialproject  
Literatuur, Muziek en Beeldende Kunst  
n.a.v. 20 JAAR AMAAT VYNCKEFONDS  
tot steun aan Oud-leerlingen-missionarissen**

**Zaterdag 29 maart 2003 om 20 uur**  
*Roeselare*  
*Augustijnenkerk Klein Seminarie*

Organisatie: Amaat Vynckefonds in samenwerking met de Oudleerlingenbond; het Oudercomité; directie en leerkrachten KSR.

## **Situering**

*Het jaar 1600. De wereld heeft een ander aanschijn gekregen. Het monolithische denken van de Middeleeuwen ligt aan diggelen, de Renaissance-mens heeft de Middeleeuwer verdrongen. Europa is na de godsdienstoorlogen definitief verdeeld in een protestants noorden en een katholiek zuiden. Desiderius Erasmus heeft in die titanenstrijd geen kant kunnen kiezen, maar nu komt René Descartes, en legt de grondslag voor de moderne wetenschap. Nu komt Baruch Spinoza, die de gewijde teksten aan hetzelfde kritisch onderzoek onderwerpt als de klassieke, profane teksten. Nu komt de Rede en gaat voor lange tijd de strijd aan met het Geloof.*

*Het jaar 1600. De kunstenaars van die tijd zijn reuzen. In de beeldende kunst belet de zware slagschaduw van een Leonardo da Vinci en een Michelangelo Buonarotti niet dat bijvoorbeeld Pieter Pauwel Rubens en Caravaggio met zwier op de voorgrond treden. Nog een paar jaar en een andere gigant komt op het toneel: Rembrandt van Rijn.*

*Het jaar 1600. De tijd van de Nederlander Jan Pieterszoon Sweelinck, die de vocale en de klaviermuziek verrijkt en tal van klaviervirtuozen opleidt. Drie generaties later daagt de Fransman François Couperin op als grootmeester van het clavecimbel. En dan komt de absolute top, Johann Sebastian Bach, voor wie onze woorden tekort schieten.*

*Het jaar 1600. Wat de literatuur betreft: in Engeland is William Shakespeare de onovertroffen grootmeester, in Frankrijk zullen weldra Pierre Corneille en Jean Racine hun klassieke toneelstukken laten opvoeren. Bij ons is de literatuur vooral gemerkt door de godsdiensttwisten. De calvinistische Jacobus Revius en de katholieke Joost van den Vondel schrijven in die context verzen die ons nog altijd kunnen bekoren.*

*In het voorjaar van 2003, de tijd van de Passie en de Wederopstanding, wilden we u enkele korte momenten uit de jaren 1600 aanbieden, er enkele werken uit toelichten en uitvoeren. Uiteraard niet met de bedoeling ook maar in het minst die periode te*

*omvatten, maar in de hoop en ook wel in de overtuiging dat die werken in onze tijd nog volop leven en ons nog veel te zeggen hebben. En om af te ronden en het contrast te illustreren, komen we op het laatst wat dichterbij, naar de eeuw die we hebben weten eindigen, die zo verschillend was en toch zoveel gelijkenissen vertoonde, al was het een botsing van ideologieën, eerder dan een botsing van godsdiensten.*

## **De uitvoerders**

### *Els Vermeersch, beelden en commentaar*

Els Vermeersch is licentiaat Kunstgeschiedenis en oudheidkunde. Ze is momenteel werkzaam als educatief stafmedewerkster in Mens en Samenleving VZW, een socio-culturele vormingsorganisatie te Kortrijk. Ze is onder meer voorzitter van de werkgroep Kunst en Cultuur van Markant (CMBV) voor het gewest Kortrijk. Als voorzitter van het Kunstcentrum De Poort te Zonnebeke realiseerde ze talrijke tentoonstellingen met hedendaagse vlaamse kunstenaars. Gepassioneerd door kunst in de breedste zin van het woord volgt ze het actuele kunstgebeuren in zijn verschillende disciplines. Als beheerraadlid van VZW Dans in Kortrijk gaat haar speciale aandacht uit naar de wereld van de hedendaagse dans. Ze publiceerde als free lance medewerker verschillende artikelen in kunstcatalogi en culturele tijdschriften.



### *Jan Deloof, voordracht*

Jan Deloof werd geboren te Zwevegem op 7 mei 1930, is gehuwd, vader van drie kinderen en grootvader van drie kleinkinderen.

Hij volgde de Grieks-Latijnse humaniora aan het Sint-Amandscollege te Kortrijk (1943-1949), was van 1950 tot 1963 klerk bij de toenmalige Bank van Brussel te Kortrijk, en van 1964 tot 1990 werkzaam bij de NV Bekaert te Zwevegem, achtereenvolgens in overzeese export, management ontwikkeling, personeelszaken en algemeen secretariaat directiecomité.

Sinds 1990 is Deloof gepensioneerd.

Deloof is geweest redacteur van *Ons Erfdeel* (van 1968 tot 1994) en *Septentrion, revue de culture néerlandaise* (van 1972 tot 1994), vast medewerker van het Brugse literaire tijdschrift *Kruispunt* (vanaf 1985) en werkte mee aan de *Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie* van Heidelberg (voor Zuid-Afrikaanse en Bretonse taal en literatuur). Hij is tevens mede-oprichter en voorzitter van 'Amantine - Culturele en Heemkundige Kring van Zwevegem' en publiceerde in boek- of brochurevorm eigen werk (poëzie en verhalen), twee boeken over de geschiedenis van Bekaert, heemkundige artikelen over Zwevegem, vertalingen van Bretonse en Baskische poëzie, een bloemlezing uit Zuid-Afrikaanse jongerenpoëzie e.a.

### *Dirk Blockeel, orgel en clavecimbel*

Dirk Blockeel (°1955) studeerde regentaat talen aan de Normaalschool van Torhout, daarna muziek aan onder meer het conservatorium van Gent met acht eerste prijzen (orgel, klavecimbel, muziekgeschiedenis, fuga,...) als resultaat.

Blockeel was docent aan het Gentse conservatorium en werkte sporadisch mee met Radio 3.

Tegenwoordig is hij lesgever (orgel, klavecimbel, samenspel) aan de muziekacademies van Izegem en Harelbeke en organist van de Kortrijkse Sint-Maartenskerk (sinds 1992).

Hij was als docent Bachcantates aan de Harp (Izegem) verbonden; de lessenreeks gaat vanaf voorjaar 2003 privaat verder, 'een levenswerk misschien' zoals hij zelf aangeeft. Blockeel geeft ook lessenreeksen over Bach in de Rode Pomp (Gent) en werkt als schrijver over muziek en literatuur voornamelijk voor het tijdschrift Ambrozijn (Ieper), de revue van de Rode Pomp (Gent), het (wegbezuinigde) "kunstenpaleis" (Brussel) en de laatste tijd ook voor het tijdschrift Kreatief (artikels over de dichters Stefaan van den Bremt en Eddy van Vliet).

Zijn poëzie werd een drietal keer bekroond (Haacht, Leuven).

Als componist (een honderdtal nummers) gaat de voorliefde uit naar kamermuziek. Belangstelling voor het lied en de poëzie is groot. Meestal wordt het werk door vrienden uitgevoerd. Het proces van de compositie loopt aldus door tot aan de creatie.

### *Louis Blockx, videotechniek*

LOUIS BLOCKX maakte bij de N.V. BEKAERT S.A.. (Zwevegem) deel uit van het Technology Department, waar hij als industrieel ingenieur de leiding had over de cel ontwerp infrastructuur en installaties. In deze functie realiseerde hij in het kader van de expansie van Bekaert verschillende projecten in binnen en buitenland.

## **KLEINE KUNSTAVOND**

***Muziek-Woord-Beeld***  
***door leerlingen van het Klein Seminarie***

***Zaterdag 15 maart 2003, 19.00 uur***

Vanaf 19.00 u verwachten we u aan het secretariaat van het Klein Seminarie, waar u de kans krijgt om literair te biechten. Om 19.30 u. vullen de eerste muzieknoten de omvangrijke ruimte van de kerk, waar de leerlingen hemelse muziek, afgewisseld met poëtische hoogstandjes brengen.

Na dit eerste deel wordt u uitgenodigd voor een kunstige wandeling door de inspirerende gangen van het gewezen Augustijnenklooster; onderweg wordt u een glaasje aangeboden en kunt u genieten van het beeldende werk van vele leerlingen.

Een tweede deel vindt plaats in de stemmige feestzaal, waar frivolere muziek met woord en dans wordt gemixt. Nadien is er de mogelijkheid nog iets te drinken terwijl een vrolijk gezelschap nog voor wat animatie zorgt.

Kaarten verkrijgbaar aan 2,50 € op het secretariaat van het Klein Seminarie, Zuidstraat 27, 8800 Roeselare  
tel. 051/22.15.24  
fax 051/24.37.66  
college@kleinseminarie.be

Het Amaat Vynckefonds is fier deze uitgebreide lijst aan U te mogen voorstellen. Deze oud-leraar en de vele oud-studenten kunnen dankzij uw steun nog steeds baanbrekend werk leveren. Het vermelde jaartal is het retoricajaar, jaar waarin men afstudeerde aan het Klein Seminarie. Mocht deze lijst onvolkomenheden bevatten, gelieve ons te verontschuldigen. We zullen ze graag aanpassen.

	E.H.	Deleye	Joris	Peru
1928	E.H.	Spriet	Jules	U.S.A.
1940	E.H.	Van Coillie	Paul	U.S.A.
1941	E.H.	Jacques	Raymond	Indië
1941	E.H.	Peccue	Marcel	Japan
1943	E.H.	Flameygh	Eugène	Filippijnen
1944	E.H.	Dobbels	Marcel	Guatemala
1944	E.H.	Jonckheere	Florent	Indië
1947	E.H.	Flameygh	Herman	Filippijnen
1949	E.H.	d'Hoore	Herman	Zuid-Afrika
1950	E.H.	Loyson	André	Spanje
1951	E.H.	Catry	Paul	Indonesië
1951	E.H.	Derluyn	Gerard	Kongo
1951	E.H.	Vande Walle	Remi	Kenia
1952	E.H.	Foulon	Paul	Filippijnen
1954	E.H.	Decock	André	Brazilië
1954	E.H.	Lodrioor	Daniël	Kongo
1956	E.H.	Delrue	Paul	Kongo
1956	E.H.	Jacob	Pierre	Indië
1956	E.H.	Rommel	Carlos	Kongo
1958	E.H.	Vermeulen	Wilfried	Filippijnen
1960	E.H.	Keirsbilck	Gilbert	Indonesië
1961	E.H.	Cobbe	Jozef	Indonesië
1961	E.H.	Desmet	Daniël	Kameroen
1961	E.H.	Lesage	Werner	Japan
1961	E.H.	Obin	Gilbert	U.S.A.
1962	E.H.	Bouckaert	Geert	Filippijnen
1963	E.H.	Maes	Bernard	Filippijnen
1963	E.H.	Oost	Willy	Italië
1964	E.H.	Masson	Bernardo	Brazilië
1967	E.H.	Hostens	Jean	Haïti

