

OVERLIJDENS

KOOLSKAMP

André Loyson

02/10/1930-24/06/2015

Pater André Loyson is onverwacht overleden in Anderlecht waar hij verbleef in het missiehuis van Scheut. Hij werd geboren in Koolskamp en was de broer van Michel, Jozef, Willy, Wilfried, Gerard, Valère, Maria, Godelieve, Yvonne en Magda. Na zijn humaniorastudie aan het Klein Seminarie in Roeselare trad hij in de kloosterorde van de Missionarissen van Scheut. Hij legde er zijn religieuze geloften af op 8 september 1951 en werd priester gewijd op 5 augustus 1956.

Pater André Loyson was als missionaris werkzaam in Kongo van 1957 tot 1964 en van 1968 tot 1973. Van 1996 tot 2004 was hij pastoor van Nederlands-, Frans- en Engelstaligen in het Spaanse Calpe. Hij was ook vele jaren actief in de parochiepastoraal in Vlaanderen en begeleidde jongeren in hun geloof. In die zin zorgde hij ook voor diverse publicaties. Nu was hij op rust. Eerst in het missiehuis van Scheut in Zuun en daarna in Anderlecht waar hij onverwacht overleden is. De uitvaartplechtigheid vond plaats op donderdag 2 juli om 10.30 uur in de decanale Sint-Pieterskerk in Torhout. Daarna volgde de begrafenis op de gemeentelijke begraafplaats in Koolskamp. (JD)