

eertijds

Witnodiging

TERUGKOM

DAGEN

11 & 13

NOVEMBER


RUIJITE VOOF HART & GEEST

 **KLEIN SEMINARIE**

OUJ-LEERLINGENBOND

36^{ste} jaargang – nr. 4 – oktober-november-december 2004

COLOFON

EERTIJDS

36 ste jaargang – nummer 4

Driemaandelijks tijdschrift Oudleerlingenbond

Oktober-november-december 2004

Afgiftekantoor 8800 ROESELARE 1

Erkenning P3A9218

11 oktober 2004

Afz. Klein Seminarie

Zuidstraat 27 – 8800 Roeselare

V.U. Kris Declercq, p/a Zuidstraat 27, 8800 Roeselare

VAN EECKHOUT NV

BETON

CITERNES



GROND-
WERKEN

BOUW-
MATERIALEN

**STORTKLAAR BETON ONDER CONTROLE VAN SECO
PREMIX - POMPEN VAN BETON**

Kaaistraat 75 - 8800 ROESELARE
(051) 20 73 13 Fax: (051) 24 13 10

Uitnodiging

Als straks de hemelsblauwe lucht plaats zal gemaakt hebben voor de fascinerende herfstkleuren, en we met z'n allen genieten van de warmte van het eerste haardvuur, komt de tijd eraan om herinneringen op te halen.

Mijmeren over de voorbije vakantie, cocoonen met familie en vrienden, uitkijken naar afweer een nieuw jaar....

*Wegdromen en terug denken aan die tijd in het ...college.
Een tijd waar het intense studeren afgewisseld werd met mooie herinneringen.*

Hoog tijd om samen te zitten, te keuvelen, te genieten en die mooie herinneringen boven te halen.

U komt toch ook,

*Manu De Meester
Voorzitter oud-leerlingenbond*

2000 01 02 03 04

UITGANGSJAREN

1933**1934**1935193619371938**1939**19401941
19421943**1944**1945194619471948**1949**1950
195119521953**1954**1955195619571958**1959**
1960196119621963**1964**1965196619671968
19691970197119721973**1974**197519761977
1978**1979**1980198119821983**1984**19851986
19871988**1989**1990199110021993**1994**1995
199619971998**1999**20002001200220032004

*Geachte Oud-leerling
Beste vriend*

Jaarlijks organiseert de oud-leerlingenbond van het Klein Seminarie op 11 november een feestelijke terugkomdag voor al wie 5 jaar geleden of 10 jaar of een veelvoud van 5 jaar het college heeft verlaten.

Dit jaar nodigen we de volgende uitgangsjaren uit:

1934, 1939, 1944, 1949, 1954, 1959, 1964, 1969, 1974, 1979, 1984, 1989, 1994 en 1999

(voor wie niet de volledige cyclus volgde, geldt als uitgangsjaar het theoretisch laatste jaar)

De jubilarissen, zij die 25, 40, 50 of 60 jaar geleden afstudeerden, worden met hun partners verwacht om 9.30 uur.

De overige oud-leerlingen kunnen de feestelijkheden vervoegen ofwel voor de rondleiding, de eucharistieviering of voor de uitgebreide receptie gevolgd door het buffet walking dinner.

UITGANGSJAREN 2000 2001 2002 2003 2004

Beste *Jong oud-leerling*

Herinneringen ophalen, anekdotes vertellen, een terugblik op de voorbije schooljaren in het Klein Seminarie, een biertje, een wijntje, een drankje, een hapje, wat muziek,een gezellig samenzijn onder vriend en vriendinnen.

De Jong oud-leerlingenbond heeft het genoeg u, samen met vriend of vriendin, uit te nodigen op dit gezellig samenzijn dat doorgaat op zaterdag 13 november aanstaande.

Van 20 tot 22 uur ontvangen wij graag - tegen de democratische prijs van 2 EUR - alle oud-leerlingen die het Klein Seminarie verlieten sinds 2000.

Plaats van samenkomst is het schoolrestaurant. Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk en dit door middel van de antwoordkaart op de rugzijde, of per fax op het nummer 051 20 78 73, of per mail ourleerlingenbond@kleinseminarie.be en dit voor 10 november a.s.. Betaling bij het binnenkomen.

Terugkomdag 11 november: Programma

- 09.30 uur Ontvangst jubilerende jaren in het
 schoolrestaurant
 Het Klein Seminarie biedt de koffie aan
- 10.00 uur Rondleiding Campus Klein Seminarie
- 11.00 uur Eucharistieviering in de kerk van het Klein
 Seminarie, voorgegaan door de priesters
 uit de jubilerende jaren.
 Opgeluisterd door Colliemando
- 12.00 uur Groepsfoto's van de jubilerende jaren
 De foto's worden genomen aan de ingang
 van het secretariaat (dreef)
- 12.15 uur Receptie in de feestzaal

U wordt vergast op een zeer uitgebreide waaier van hapjes en kleine voorgerechten

Daarna wordt u uitgenodigd voor een walking dinner in het schoolrestaurant

Afsluiten doen we met een verrassend dessert, koffie en heerlijke hapjes. Het culinaire gebeuren wordt volledig verzorgd door traiteur 't Keukentje uit Roeselare.

Na dit feestelijke festijn wordt u de mogelijkheid geboden de dag gezellig af te sluiten met een glaasje wijn, een streekbier, een koffie of een frisdrank.

Terugkomdag 11 november: Hoe inschrijven

Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk en dit door middel van de gele antwoordkaart in het midden, of per fax op het nummer 051 20 78 73, of per mail oudleerlingenbond@kleinseminarie.be en dit voor

7 november a.s.

Gelieve bij uw inschrijving duidelijk uw uitgangsjaar te vermelden.

In het kader van de formule in samenwerking met traiteur 't Keukentje bieden wij u de mogelijkheid om enkel deel te nemen aan de zeer uitgebreide receptie (van ongeveer 12.15 uur tot 13.45 uur).

Uw bijdrage bedraagt in dat geval 22 EUR per persoon (de leden van de oud-leerlingenbond betalen 20 EUR). Indien u na de receptie aanschuift voor het hoofdgerechtenbuffet, dessert en koffie, bedraagt uw bijdrage 48 EUR per persoon (de leden betalen 45 EUR).

De verminderde tarieven zijn eveneens van toepassing voor de deelname van de partner.

Uw inschrijving is definitief na het storten van uw bijdrage op rekening 467-6354411-28 van de Oud-leerlingenbond mét vermelding van uw uitgangsjaar en afdeling.

Als u zich voor het komende jaar lid maakt van de oud-leerlingenbond, geniet u van het verminderde tarief.

EERTIJD

Met dit nummer sluiten wij de 36^{ste} jaargang van ons tijdschrift af. Een belangrijk moment voor onze oud-leerlingenbond. De nieuwe jaargang die er aan komt, wordt gekenmerkt door een volledig nieuw concept. Vanaf volgend jaar starten wij immers met een **JAARBOEK**.

Deze uitgave zal een boeiend overzicht brengen van wat onze oud-leerlingen de wereld rond op diverse vlakken presteren. U zult er versteld van staan wat de klasmakers van toen inmiddels realiseerden.

Bent u op vandaag al lid van onze vereniging, dan ontvangt u automatisch het nieuwe jaarboek.

Bent u echter nog geen lid, en wilt u bovendien genieten van de ledenkorting voor de terugkomdag van 11 november **WORD DAN NU LID**.

Vermeld op uw inschrijving dat u lid wordt en schrijf 12,50 EUR over op de rekening 467-6354411-28 van de oud-leerlingenbond.

Interesse om mee te werken aan het nieuwe jaarboek, mail naar de voorzitter op manu@comad.be

WORD LID

VOORUITBLIK OP DE TERUGKOMDAG VAN 11 NOVEMBER

Onze oudleerlingenbond organiseert elk jaar op 11 november een feestelijke terugkomdag in het Klein Seminarie voor zij die al een tijdje de collegepoorten achter zich sloten. Voor de jongere generaties wordt een 'instuif-drink' georganiseerd op zaterdagavond 13 november. We kijken even vooruit met zij die straks jubileren: ze verlieten het college 25 en 50 jaar geleden ... Maar eerst blikken we nog even terug naar de geslaagde instuifdrink op 16 november 2003 met een van onze 'youngsters'.

5 jaar weg, alsof het gisteren was

Dat het Klein Seminarie een school is waar de leerlingen centraal staan, en niet als een nummer worden behandeld, wordt snel duidelijk uit de moeite die de school doet om elk jaar een reünie te organiseren. Zaterdag 16 november 2003 was het dan ook weer zover. De alumni van de laatste vijf jaar werden vergast op een natje en een droogje. Terwijl klasfoto's de revue passeerden, konden de oudgedienden van vroeger vertellen over hun wonderbaarlijke studie-exploten, en sommigen konden zelfs al getuigenis afleggen over hun eerste werkervaring. Ervaringen konden echter niet alleen meegedeeld worden aan ex-studiegenoten, maar ook aan vroegere leerkrachten die in beperkte getale waren komen opdraven. Wat opviel was de vrij massale opkomst van de jongste jaren, terwijl voor de oudsten al die bijeenkomsten blijkbaar niet meer zo nodig hoeven.... Enkel een boutade kan dit afsluiten: de afwezigen hadden ongelijk! Tot volgend jaar hopelijk....

Olivier Paesbrughe, retorica 1998

"Over vijftwintig jaar"

We hebben het al tientallen malen gehoord "over vijftwintig jaar"

Nu is het zover. Wij zijn vijftwintig jaar verder. 25 jaar afgestudeerd uit het college. Velen horen nu nog de schoolpoort achter zich dicht vallen.

Sommigen zagen elkaar, anderen verdwenen als het ware van de aardbol.

Waar is iedereen gebleven, is iedereen er nog, wat is er van elkeen onder ons geworden.

Hoog tijd om na 25 jaar de zoektocht in te zetten. Een zoektocht die ons misschien ver zal leiden, maar die zeker de moeite waard is.

Na zovele jaren zal er zeker veel te vertellen vallen. De mooie herinneringen, de mindere perioden, anekdotes en natuurlijk de straffe verhalen die nooit mogen ontbreken op een reünie.

Tijd ook om terug te kijken op wat wij uit onze collegetijd meegedragen hebben. Wat toen tijdens de lessen misschien saai of totaal overbodig leek, is nu mogelijks een leidraad in ons bestaan. Wat hebben wij tot nu toe gepresteerd, wat verwachten wij nog of kunnen wij samen nog iets creëren.

Ik kijk alvast uit naar die terugkomdag op dewelke wij velen voor de eerste maal in vijftwintig jaar zullen terugzien.

Tot straks!

Manu De Meester - Economische 1979

50 jaar geleden: het jubileumjaar 1954, een hecht blok

Op het einde van onze humaniora werden we met 49 gediplomeerd in de Grieks-Latijnse.

Sindsdien houden we, eerst afzonderlijk (internen-externen) - daarna samen - en nog later met de dames erbij ononderbroken klas-vergadering de zondag voor 11/11.

Dit jaar doen we het op 11/11 in het College zelf.

Niet met 49 echter, aangezien er al 10 onder ons vroegtijdig overleden.

Van 6 onder ons is de echtgenote al overleden.

8 onder ons maakten zich als lesgever verdienstelijk in dit Seminarie.

1 werd er onderdirecteur en 1 tot aan zijn pensioenleeftijd de onmisbare leraar muziek en zang.

Een paar onder ons lagen mede aan de basis van de oprichting van deze oud-leerlingenbond.

Enkele damesweduwen blijven trouw lid van onze jaarlijkse klas bijeenkomst.

Eer van onze klasgenoten verbleef sinds 1964 na 4 jaar studies pedagogie te Leuven, 40 jaar lang, dit is tot op heden, als Scheutist in Brazilië en schreef naar aanleiding van ons jubileum een merkwaardige brief, die je verder in dit nummer vindt.

4 van onze ex-leraren hopen we als onze eregasten er bij te hebben op 11/11:

- Carl Lagae, Grieks-Latijn
- Wilfried Pauwels, Geschiedenis
- Jacques Seys, Wiskunde en Natuurkunde
- Frans Vereecke, Surveillant Internen

Een bondig curriculum van deze 4 eminenties vind je hieronder:

Aimé Vermeersch, retorica 1954

ESPEEL

M O V I N G T O G E T H E R

Constructies Espeel n.v. | Moorseelsesteenweg 22 | B-8800 Roeselare
Tel. +32 (0)51 26 51 00 | Fax +32 (0)51 26 51 01 | www.espeel.be

Jacques SEYS, Leraar Wis- en Natuurkunde

"Ik zag het levenslicht te Ieper op 5 Maart 1923.

Algauw stelde ik vast dat ik terechtgekomen was in een diep christelijke familie. Mijn vader had drie broers Scheutisten in China en een zuster Carmelites. Mijn moeder had drie zusters religieuzen in het onderwijs, waarvan er twee werkzaam waren in Brazilië. Ook mijn twee eigen zussen waren religieuzen. De jongste trok in 1960 naar Zaire waar ze in 1974 overleed op 60-jarige leeftijd.

Ik deed mijn humaniora in het Sint-Vincentius-college in Ieper. Eind Rhetorica juli 1941.

Daarna kandidatuur geneeskunde te Leuven. Op 11 juni 1942 kort voor het eindexamen van het eerste jaar opgepakt door de Gestapo en goed voor een verblijf van 5 maand in het Pandreitje in Brugge. Als gevolg daarvan gezondheidsproblemen. Ik kon geen examens afleggen gedurende de oorlog omdat ik geen arbeidsdienst gedaan had.

Na de oorlog kwam ik terecht in Seminarie Leo XIII te Leuven, daarna Groot Seminarie te Brugge. Priesterwijding 17 februari 1951. Twee interims: eerst in Sint Leocollege te Brugge. Daarna viel mij een bewaakerschap te beurt in de moderne afdeling van het Klein Seminarie.

In september 1951 begonnen 11 gelukkige en rustige jaren in het Klein Seminarie, onder de leiding van Superior Z.E.H.A. Duforret. Toen de superior Deken werd te Tielt, werd ik onderpastoor op Sint Elisabeth te Kortrijk, met als collega Robert Vanbesien (oll KSR).

In 1953 werd ik Pastoor-Deken te Avelgem met als collega Lucien Vuylsteke (oll KSR).

Tenslotte werd ik in Februari 1980 overgeplaatst naar Stalhille. Sedert juni 96 ben ik op rust te Kortrijk in de Simon Stevinstraat 4."

Frans VEREECKE, Surveillant Internen

Oost-Nieuwkerkenaar geworden op 6/4/1928.

Student aan het Klein Seminarie Grieks-Latijnse Humaniora en 2 jaar Filosofie van 1940

tot 1949. Daarna tot '53 Theologie aan het Groot Seminarie te Brugge, met tussenin legerdienst anderhalf jaar. Priesterwijding 23/8/53. Surveillant op het internaat van oktober 53 tot oktober 60. Daarna onderpastoor 7 jaar te Passendale en 10 jaar op Sint Andries Brugge.

Van 77 tot 83 pastoor te Wingene en daarna tot 1996 te Loppem. Emeritaat en Aalmoezenier in Sint Maartenshove te Loppem.

"Slechts een paar van de talrijke markante feiten uit mijn collegeloopbaan:

- de dag dat de internen de voetbalmatch wonnen van de externen, met alle naweeën vandien zowel in de avondstudie van de internen als van externen.

- de dag van de betoging Collard waar Superior Duforret bezwoer dat klassen en studies normaal zouden doorgaan, maar waar die dag geen enkele extern van 's morgens te bespeuren viel en waar de internen in de tijdspanne van een kwartuur spoorloos verdwenen waren; met alle naweeën vandien tussen superior en surveillanten.

En toch hebben we het "over"-leefd en ook "be"-leefd."

Carl LAGAE, Leraar Grieks-Latijn.

"Ik ben te Roeselare geboren op 29 oktober 1924 en ik werd priester gewijd te Brugge op 4 maart 1950. Vijf academie-jaren was ik ingeschreven als student te Leuven. Vijf schooljaren was ik leraar aan het Klein Seminarie te Roeselare. Iets minder dan 10 jaren van mijn leven (januari 1959 tot december 68) bracht ik door in Brazilië. Iets meer dan 20 jaar was ik hoogleraar aan de KU te Leuven.

Ik kan niet zeggen hoeveel lustra ik zal doorbrengen in hetgeen de Duitsers de "Ruhestand" noemen, maar ik zal mijn best doen om het ook hierin een periode vol te houden die in lustrum-eenheden kan uitgedrukt worden. Dit zal de taak verlichten van een mogelijk biograaf die het zo kort wil houden als door de redactie van tijdschriften-"Eertijds"- is geen uitzondering merk ik- gewoonlijk verlangd wordt (en later voor een in memoriam is het ook nog een keertje handig.)

Deze mogelijke biograaf zal het ook niet uitzonderlijk lastig hebben met het verzamelen en lezen van mijn pennevruchten. Artikelen schrijven heb ik altijd aangezien als dwangarbeid en ik heb er mij dan ook zo weinig mogelijk laten toe pramen. De brave man zal toch een paar talen moeten kennen, tenminste als hij geheel ouderwets, lezen met begrijpen gelijkstelt, want 's levens omstandigheden hebben me gedwongen te schrijven in mijn eigen taal en in het Frans en het Engels en ook enkele keren in het Portugees, om van de uitgaven van Grieks-Patristische teksten te zwijgen. Zij die mij zullen lezen (heerlijke uitdrukking, zo propensvol pretentie en zo bescheiden van klank) gaan dus hetzelfde lot tegemoet als de auteur: ook zij moeten een veroordeling tot dwangarbeid onder ogen durven zien."

Wilfried Pauwels, leraar geschiedenis.

"Ik was van 1953 tot 1960 leraar aan het Klein Seminarie van Roeselare. Den 'Duf' sprak van "ons dierbaar Klein Seminarie", maar toen lachten wij daar nog mee. Het was een schitterende school, met uitstekende leerlingen en onvergetelijke collega's. Ik heb er overwegend geschiedenis gegeven, wat veel voorbereiding vroeg. Ik gaf o.a. ook Latijn in de vierde latijnse en heb daar van Paul Hannebouw grondig de Latijnse spraakkunst geleerd.

In 1960 werd ik godsdienstleraar aan het Atheneum van Veurne. Ik moest voor dat vak nog alles leren, want de tijden waren veranderd en zowel het publiek als de aanpak van de school was anders dan in Roeselare. Ik nam mij voor, niet zoals in de apologetica, te bewijzen dat wij al altijd gelijk hadden gehad, maar ik poogde zelf te vinden wat de boodschap van het christendom eigenlijk was en hoe het allemaal was ontstaan. In iedere grote vakantie leerde ik veel bij en ik kon in 1976 een handboek publiceren bij de Standaard Uitgeverij van Antwerpen: "Jezus Christus in de evangeliën". Daarin poogde ik te vulgariseren wat serieuze bijbelgeleerden, zoals de Duitse protestanten en katholieken in de Formgeschiedliche Schule hadden vastgesteld. In het atheneum had ik ook enkele schitterende klassen, maar ik moest ook aan minder geselecteerde groepen les geven. Ik had onder het lerarenkorps een massa goede vrienden. Het woord 'vriend' had dan nog een ouderwetse betekenis. In die jaren werd ik betrokken bij het maatschappelijk leven van Veurne: proost van de middenstand (N.C.M.V.), medeoprichter van het Vormingsinstituut en van de muziekschool, lid van het Jeugdbeschermingscomité en uiteindelijk ook voorzitter van de Culturele Raad.

Ik ging in 1987 met pensioen en kon van mijn vorming als historicus mijn hobby maken met volgende publicaties als gevolg: "Onder Vuur", "De Westhoek Bevrijd", "Veurne Bezet", drie boekjes over Veurne (1993-95).

Verder nog: "De verdachten van september 1944. Illegale interneringen tijdens de repressie" (1994) en "Bevrijdingsdagen van 1944. Honderd dagen tussen anarchie en burgeroorlog. De geheime rapporten van F.L.Ganshof voor de Belgische staatsveiligheid".

Mijn belangstelling voor deze droevige periode uit onze geschiedenis kwam door een toevallige ontdekking in het Centrum voor Studie van W.O. II van een circulaire waarbij een toenmalige Minister Delfosse toelating gaf tot "administratief internen van vreemdelingen en verdachten " wat in strijd was met de grondwet, doch waardoor minimum 100.000 mensen illegaal werden aangehouden bij de bevrijding. Prof Lode Wils Historicus schreef in wetenschappelijke tijdingen een lovende kritiek over mijn werk, en ook de inleiding op het tweede boek.

De vurige verdediger van het Communisme J.Gotovitch, directeur van het centrum W.O.II in Brussel, was echter geenszins opgezet met mijn publicaties en bedreigde mij met een proces.

Daarom publiceerde ik in 2000 het boek: " De Belgische communisten tijdens de oorlog: een mythe ontluisterd."

Ondertussen houd ik mij onledig met het schrijven van artikelen over Veurne in de 18de eeuw."

Praten werkt.



Bank & Verzekering

we hebben het voor u

Voortaan maken we meer tijd voor onze cliënten. Zodat we opnieuw kunnen praten, onder vier ogen. Rustig, in alle privacy. In die optiek hebben we de voorbije jaren geïnvesteerd. In automatisering, zodat u eenvoudige verrichtingen op elk moment van de dag kunt regelen. En in de opleiding van onze adviseurs en verzekeringsagenten. Opdat die de tijd krijgen om te zoeken naar oplossingen. Samen met u. Voor u.

www.kbc.be